



Koninklijke Nationale Unie
der
Reserve OnderOfficieren
Kring Gent

Uitnodiging voor een onvergetelijke dag bij Oorlogsmuseum Gdynia



Beste leden en sympathisanten van KNUROO Gent,

Op zaterdag 10 mei 2025 nodigen we jullie van harte uit voor een unieke en boeiende dag. Die dag duiken we samen in de rijke geschiedenis van WOII bij het indrukwekkend Oorlogsmuseum Gdynia in Axel, Zeeland.

Locatie:

Oorlogsmuseum Gdynia
Tweede Verkorting 3
NL-4571 RG Axel (Zeeland)

Programma:

1. Ten laatste 0900Hr: verwelcoming met een warm kopje koffie en heerlijk vers gebak.
2. Presentatie "Polen in de Tweede Wereldoorlog". Onze ondervoorzitter en vrijwillig medewerker van het museum, Filip Willems, neemt ons mee in het fascinerend verhaal van de Poolse betrokkenheid tijdens de oorlog.
3. Rondleiding met gids door het museum inclusief film. Ontdek de verborgen verhalen en bekijk authentieke artefacten onder begeleiding van een deskundige gids. Een indrukwekkende filmvertoning brengt de geschiedenis tot leven.
4. Om af te sluiten een luxe barbecue.
De BBQ omvat: verse hamburger, sjaslied, vispakketje met zalm en scampi, biefstuk, diverse saladeschotels, stokbrood, sausjes en als dessert ijs.



Koninklijke Nationale Unie
der
Reserve OnderOfficieren
Kring Gent

Voorzitter: Erwin DELHEYE
Ondervoorzitter: Filip WILLEMS
S1: Anja DEMOOR
S2: Eddy UYTENDAELE
S3: Achiel MASSCHO
S4: Ermanuel STOCKMAN
S5: Mario SEMINARA





Koninklijke Nationale Unie
der
Reserve OnderOfficieren
Kring Gent

Kostprijs:

50€ per persoon excl. dranken bij de BBQ en excl. transport. Om de kosten te drukken zullen we terug gebruik maken van carpooling. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun pool.

Achtergrondinformatie:

In de serene polders van Axel ligt het Oorlogsmuseum Gdynia, midden in het voormalige strijdgebied van 1944. In september van dat jaar bevrijdde de Eerste Poolse Pantserdivisie Axel na vier dagen van intense gevechten. Onder dekking van dichte mist en ondanks zware tegenstand, bouwden zij de beroemde 'Gdyniabrug' nabij het gehucht Kijkuit, vernoemd naar de havenstad in Polen. Dit museum biedt een uniek inzicht in deze cruciale periode. Je ontdekt hoe de bevrijding van Axel het begin markeerde van het succes in de Slag om de Schelde en het vrijmaken van de oevers van de Westerschelde.

Waarom mag je dit niet missen?

- Historische diepduik: Leer meer over de belangrijke rol van Polen in de bevrijding van onze regio.
- Interactieve ervaring: Niet zomaar een museumbezoek maar een volledige beleving met presentatie, rondleiding en film.
- Gezellig samenzijn: Een ideale gelegenheid om bij te praten met collega's tijdens de barbecue.

Inschrijving:

Graag vragen we je deelname te bevestigen vóór 1 mei 2025 door 50€ per persoon over te schrijven naar het ondertussen welbekende KNUROO-rekening (BE10 8904 3440 2104) met de vermelding "GDYNIA".

We kijken er enorm naar uit om samen met jullie deze dag tot een succes te maken. Mis deze kans niet om een stukje levende geschiedenis te ervaren en deel uit te maken van deze bijzondere gebeurtenis.

Met warme groet,

Het bestuur van KNUROO Gent



Koninklijke Nationale Unie
der
Reserve OnderOfficieren
Kring Gent

Voorzitter: Erwin DELHEYE
Ondervoorzitter: Filip WILLEMS
S1: Anja DEMOOR
S2: Eddy UYTENDAELE
S3: Achiel MASSCHO
S4: Ermanuel STOCKMAN
S5: Mario SEMINARA

